



leerhuis



Vrije
Baptistengemeente
Emmen

*Programma voor
je geloofsreis*

Voorjaar 2019

IN DEZE FOLDER VIND JE HET PROGRAMMA VOOR HET VOORJAAR VAN 2019.

Vanaf woensdag 13 maart 2019 is de startavond van het Leerhuis voor dit voorjaar. Het Leerhuis biedt elke 14 dagen een gevarieerd onderwijsprogramma en geeft jou de mogelijkheid een cursus te kiezen die past bij jouw geloofsreis!

Naast een vast cursusaanbod worden er elk semester nieuwe cursussen aangeboden. Maak voor jezelf een keuze uit het aanbod voor dit voorjaar en meld je aan bij de desbetreffende cursusleider.

De avonden beginnen om 19.30 uur met een ontmoeting in de hal van het Hondsrug College, waarna iedereen om 19.45 uur naar zijn/haar programma-onderdeel van het Leerhuis gaat. Om 20.30 uur is er een korte pauze en om 20.45 uur begint het tweede deel van de avond.

Maak daaruit jouw keuze en meld je aan bij de desbetreffende cursusleider.

HET IS LEUK OM
DINGEN NIET TE
WETEN, WANT DAN
KUN JE IETS LEREN!

DATA OM ALVAST VRIJ TE HOUDEN IN DE AGENDA ZIJN:

Woensdagavonden 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 8 mei, 22 mei 2019

Voor vragen over het Leerhuis kun je contact opnemen met Maurice Bischoff via m.bischoff@vbemmen.nl.

ZIEN EN GEZIEN WORDEN

Verbondenheid met andere mensen is voor iedereen een levensbehoefte. Mensen hebben erkenning en liefde nodig. Toch zijn er veel mensen die dit missen.

Mensen zijn bedoeld om samen te leven met andere mensen. Dat begint met gewoon contact. Met zien en gezien worden.

Miljoenen mensen zijn eenzaam. Dat betekent dat iedereen wel een paar mensen in zijn of haar omgeving heeft die zich eenzaam voelen. Voorbeelden hiervan; ouderen die alleen zijn, mensen zonder naaste familie, mensen die noodgedwongen in een nieuwe woonomgeving terecht zijn gekomen, iemand in een gevangenis, een broeder of zuster in de kerk die geen aansluiting heeft, jijzelf misschien? Kun jij ze aanwijzen?

Naar elkaar omzien is niet iets voor erbij, maar hoort bij het hart van het christelijk geloof. Mensen die niet gezien worden, zijn als schatten die verborgen blijven.

Omzien naar elkaar is onderdeel van het navolgen van Christus en kan alleen zó werkelijk tot verbinding leiden. Laten we beginnen met elkaar te zien in de kerk om

daarna de deuren open te zetten, want de kerk is er niet voor zichzelf. Samen schatzoeken!

Daarmee gaan we eenzaamheid in Nederland niet uitbannen maar kunnen we wel een begin maken. Door klein te beginnen, in de eigen omgeving.

Thema's waar we mee aan de slag gaan;

Wat kun jij in je eigen omgeving doen om meer met anderen in verbinding te komen?

Wat kun jij in je eigen kerk doen om meer met anderen in verbinding te komen?

Door wie word jij gezien? En voor wie ben jij een naaste?

Cursusdata: Woensdagavonden

13 maart, 27 maart, 10 april 2019

Locatie: Leerhuis, Hondsrug College

Voor wie: Voor iedereen

Contactpersonen:

Eugenie Camies, Bert Kroeze, Edith Kroeze

Aanmelden via:

eugeniecamies@gmail.com of

b.kroeze@vbemmen.nl

GEBROKEN LEVEN – DE UITDAGENDE WEG NAAR OVERVLOED

LIEFHEBBEN BETEKENT SOWIESO
KWETSBAAR ZIJN.
HEB LIEF EN JE HART ZAL
ZEKER GEKWEED WORDEN EN
MOGELIJK ZELFS GEBROKEN

C.S. LEWIS

De bovenstaande quote zullen we niet vaak tegenkomen in 1 of andere romantische film, waarin de man de liefde van zijn leven vindt, of wanneer de moeder net wordt gered van het noodlot. Wat zou het heerlijk zijn als iedere situatie ons een lang en gelukkig einde brengt. We hebben zeker onze lichtpunten in het leven, waarin we ons dankbaar nestelen in hoe goed we het hebben, maar om de gebrokenheid kunnen we niet heen.

Het is aanwezig. We mogen dat zeggen, ook al zwijgen we misschien liever over deze kant van

het leven. We willen het graag verstoppen en voordat we het weten zitten we gevangen in gebrokenheid.

Wat moet je met al die onuitgesproken gebrokenheid diep van binnen? Is er een weg van gebrokenheid en lijden naar heelheid en genade?

Ann Voskamp schreef het prachtige boek "Gebroken leven" waarin ze heeft ontdekt dat je je angst, je falen en je gebrokenheid niet hoeft weg te stoppen, maar dat je vrijheid kunt vinden juist midden in je angst en je pijn. Er dwars doorheen. We mogen onze gebrokenheid laten aanraken door het gebroken hart van Christus.

Na Pasen gaan we in drie ontmoetingen in gesprek over gebrokenheid. Hoe ga je daar mee om? Met je eigen gebrokenheid, maar ook met de gebrokenheid van de ander. We duiken in de Bijbel en n.a.v. het boek "Gebroken leven" en door verschillende werkvormen willen elkaar bemoedigen om ten volle te leven door je gebrokenheid heen.

Je hoeft het boek Gebroken leven van Ann Voskamp niet perse aan te schaffen. Je ontvangt tijdens de eerste ontmoeting een reader met daarin de theorie, schrijfruimte en de werkvormen.

"There is a crack in everything. That's how the light gets in."

Leonard Cohen

Cursusdata: Woensdagavonden

24 april, 8 mei, 22 mei 2019

Locatie: Leerhuis, Hondsrug College

Voor wie: Voor iedereen

Contactpersonen: Wendy van Schaik

Aanmelden via:

wendyvanschaik@gmail.com

LEREN VAN RABBI JEZUS

In 3 avonden neemt Esther Stoorvogel ons mee in het leven van Jezus, 2000 jaar geleden.

Hoe zou toen het evangelie bij ons zijn binnengekomen, vanuit de Joodse gewoonten, feesten en geschiedenis?

Hoe zou het zijn om een echte Joodse discipel van Jezus te zijn geweest, 2000 jaar geleden?

We willen samen gaan kijken naar de Joodse wortels en context van Jezus en zijn discipelen,

waardoor de evangeliën nog veel meer tot leven zullen komen

Daarnaast zullen we ontdekken wat wij van deze Joodse gewoontes kunnen leren en betrekken op ons eigen geloofsleven.

.....als vervolgcursus start aansluitend de cursus met 3 avonden over Israël op 24 april, 8 mei, 22 mei 2019

Cursusdata: Woensdagavonden

13 maart, 27 maart, 10 april 2019

Locatie: Leerhuis, Hondsrug College

Voor wie: Voor iedereen

Contactpersonen:

Esther Stoorvogel

Aanmelden via: e.stoorvogel@vbemmen.nl

HET VOLK VAN ISRAËL

Als vervolg op de avonden over de Joodse cultuur nemen we in een 3-tal avonden een duik in Gods plan met het Joodse volk.

We zullen ingaan op het verbond met Israël;

- de verlossing van het volk op weg naar het beloofde land, een belofte van God.

- het nieuwe verbond van God met Zijn volk en de daaraan verbonden beloften van totaal herstel van het volk Israël en van Jeruzalem.

Wat wij, als gemeente, hieraan hebben?

De Here leert Israël te geloven; Hem te vertrouwen op Zijn Woord.

De Here Jezus heeft de weg van Israël vervuld (de wet) en daarmee de weg voor de gemeente geopend.

De beloften van herstel van Israël staan in verband met de wederkomst van de Here Jezus.

Zo mogen en kunnen wij leren van het volk Israël en van de God van Israël, onze God.

**NEEM JE
BIJBEL MEE!**

Cursusdata:

Woensdagavonden 24 april, 8 mei, 22 mei 2019

Locatie: Leerhuis, Hondsrug College

Voor wie: voor iedereen bestemd, die kan lezen en die het fijn vindt om lijnen in de Bijbel te ontdekken van het O.T. naar het N.T.

Contactpersonen:

Jan Boelhouwers

Aanmelden via: jboelhouwers61@outlook.com

IK WORD VAAK
GEVRAAGD VOOR
IETS WAAR IK
HELEMAAL GEEN
ZIN IN HEB.

IK DENK DAT GOD ME OP
EEN ZINVOLLE MANIER
WIL GEBRUIKEN MAAR IK
WEET NIET GOED HOE

IK DOE VEEL IN DE
GEMEENTE, MAAR IK
HEB HET GEVOEL DAT
IK TOCH NIET OP MIJN
PLEK ZIT

GAVENCURSUS - ONTDEK JE GAVEN

Hoe herken ik mijn gaven? Ik zou graag iets in de gemeente doen, maar ik weet niet goed wat bij mij past.

Bij deze cursus leer je je geestelijke gaven ontdekken én inzetten.

Wat kan of wil God eigenlijk met mij, en wat is dan de plaats en de manier die bij mij past? Nadenken en praktisch aan het werk om je Geestesgaven te ontdekken.

Natuurlijke talenten en speciale gaven van God, wat is wat? En hoe werkt dat? Het geeft

zoveel voldoening om echt op je plek te zijn en uit de verf te komen in de gemeente.

Ook voor jou met jouw specifieke gaven en mogelijkheden heeft God een plaats in Zijn gemeente waar jij optimaal kunt functioneren. En dat tot Zijn eer en tot opbouw van ons allemaal.

Herken je je in één of meer van deze 3 uitspraken?

Ik denk dat God me op een zinvolle manier wil gebruiken maar ik weet niet goed hoe?
Ik word vaak gevraagd voor iets waar ik helemaal geen zin in heb.

Ik doe veel in de gemeente, maar ik heb het

gevoel dat ik toch niet op m'n plek zit. Dan is de gavencursus beslist de moeite waard!

Tijdens deze cursus wordt uitleg gegeven over gaven, je doet een gaventest, en bovendien ontdek je je eigen stijl van werken en interessegebied. Je praat regelmatig in kleine groepjes door over wat je hebt ontdekt. Na afloop van de cursus is er nog een mogelijkheid een coachgesprek aan te vragen door in een persoonlijk gesprek te onderzoeken hoe jij je gave kunt ontwikkelen en toepassen in de gemeente.

*Cursusdata: Woensdagavonden
13 maart, 27 maart, 10 april 2019,
8 mei, 22 mei*

*Locatie: Leerhuis, Hondsrug College
Voor wie:*

Deze cursus is geschikt voor leden en vrienden van de gemeente, die al wat langer in het geloof staan.

Contactpersonen:

Carolina Camies

Anmelden via: c.camies@icloud.com

KENNISMAKEN MET DE VBE – IK BEN DE KERK

Iedereen is van harte welkom binnen onze kerk en we maken graag kennis met jou.

Ben jij nieuwsgierig naar wie de VBE is?

Wat wij geloven en wil je meer weten over wat wij doen?

In een paar avonden krijg je een duidelijk beeld van ons als gemeente en van onze activiteiten.

Kom dan naar de kennismaking avonden onder leiding van Geert Schimmel en Taco de Haan.

Cursusdata: Woensdagavonden

13 maart, 27 maart, 10 april 2019

Locatie: Leerhuis, Hondsrug College

Voor wie:

Voor iedereen

Contactpersonen:

Taco de Haan

Geert Schimmel

Aanmelden via:

g.schimmel@vbemmen.nl

taco.herma.dehaan@filternet.nl

DURF

DURF is de eigenschap dat je niet bang bent om bepaalde risico's te nemen om daarmee een bepaald gunstig resultaat te bereiken.

DURF is ook de naam van een nieuw programma waar we in september 2018 mee gestart zijn. Een toepasselijke naam omdat het programma je uitdaagt om op zoek te gaan naar 'wie' je bent. En dan niet zoals de wereld naar ons kijkt maar zoals God ons ziet.

Want daar schuilt het geheim. Het lekker in je vel zitten, het tot je recht komen met jouw kwaliteiten heeft meer te maken met 'wie' je bent dan om 'wat' je bent en 'wat' je kunt. Van daaruit kun je je beter verbinden met mensen om je heen en in het bijzonder met Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan mag je echt tot je recht komen met de gaven en talenten die God je al heeft gegeven en nog verder in je uit wil werken.

DURF sluit aan bij elke fase van het geestelijk groeiproces. Het maakt niet uit waar je staat in jouw relatie tot God. Of je al jaren met Hem onderweg bent, of dat je

God nog maar pasgeleden hebt ontdekt.. of herontdekt. God daagt ons uit om de intimiteit met Hem te zoeken, zodat Hij onze Identiteit in Christus kan vormgeven en ons kan leren leven vanuit de autoriteit die hij ons als Christen geeft. DURF is er dus ook voor jou!

DURF biedt momenten van ontmoeting, inspirerend onderwijs, tijd om te delen en in het bijzonder de rust vinden bij God en Hem te aanbidden door muziek en zang. Niet het programma of de thema's die daarin besproken worden maken het verschil, maar hoe jij er mee om gaat. Je staat steeds weer op een kruispunt in je leven, waar jouw leven het verhaal van God kruist. DURF jij God te zoeken en te ontmoeten op die kruispunten... en met Hem onderweg te gaan?

Cursusdata:

Het programma bestaat uit 3 verschillende blokken van 8 avonden.

Instromen kan bij de start van ieder blok.

*Het komende blok wordt gegeven op
dinsdagavond 7, 14, 21, 28 mei en
4, 11, 18, 25 juni.*

Locatie: de aula van het Hondsrug College

Voor wie:

Voor iedereen

Contactpersonen:

Frouwk Loman

Aanmelden via:

*F.Loman@vbemmen.nl of via
www.vbemmen.nl/DURF*



LEERHUIS THEMA AVONDEN

THEMA: DE INVLOED VAN CULTUREN EN RELIGIES OP ONZE SAMENLEVING

Wanneer: 27 februari 2019

Avond onder leiding van Geert Wiersma van de Stichting Gave.

Onze samenleving kent vele religies, mensen uit andere culturen met eigen gebruiken, overtuigingen en gewoontes.

Wat voor invloed heeft dit op onze samenleving en op onze christelijke identiteit?

De inhoud van deze avond gaat over andere culturen en geloven.

We zoomen vooral in op de verschillen tussen de westerse cultuur ten opzichte van de culturen in Afrika en het Midden Oosten. De religies die we hier tegenkomen zijn voornamelijk de islam en het orthodoxe christendom. Hoe kunnen wij bruggen bouwen tussen de verschillende culturen.

De stichting gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en

geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.

Aanmelding via m.bischop@vbemmen.nl

THEMA: HOMOSEKSUALITEIT

Wanneer 22 mei 2019

Avond onder leiding van Esther Stoorvogel

Homoseksualiteit is al lang geen issue meer in Nederland. Hoe denkt de Bijbel eigenlijk over dit thema? Hoe gaan we hier mee om binnen de VBE?

Aanmelden via e.stoorvogel@vbemmen.nl

**IK GEEF INZICHT EN WIJS
DE WEG DIE JE MOET
GAAN. IK GEEF RAAD, OP
JOU RUST MIJN OOG.**

PSALM 32:8